

# Om Bengt Dahlin

**D**istriktsläkare Bengt Dahlin är i Primärvården Södra Älvsborg bland annat känd som en förgrunds- och inspirationsgestalt inom allmänmedicinen. Bengts insatser har under åren påverkat den positiva utvecklingen av primärvården i såväl nationellt hänséende som inom nuvarande Västra Götalandsregionen och förstås då Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg.

**B**engt kommer ursprungligen från Majorna i Göteborg, där tog han studenten 1949. I Göteborg blev han också Med lic år 1957. Han var sedan underläkare vid Mölndals och Kungälv's lasarett.

**H**an började som Provinsialläkare i Korpilom-bolo i Norrbotten år 1959, under en tid när ämnet "Allmänmedicin" fortfarande bara var på idéstadiet. Allmänmedicin blev ett fullvärdigt akademiskt ämne först år 1981. Till Södra Älvsborg kom Bengt år 1962 som Provinsialläkare i Gråbo. Under 1960-talet vikarierade han av och till som länsläkare och gick samtliga länsläkar-kurser vid Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. Dock lockade arbetet i Lerum mer än läns-läkeriet och år 1969 fortsatte han som Distrikts-läkare i Lerum.

**U**nder 1960-talet var Bengt medlem i Provin-sialläkarföreningens styrelse. Han blev för-eningens representant i en arbetsgrupp för att vidareutveckla "Socialstyrelsens principprogram för öppenvård", som avrapporterades i SPRI-rapport 14/72 år 1972. Detta ledde till att han år 1970 blev förste chef för allmänläkarblocket i Södra Älvsborg. Senare var han verksam som Distriktsöverläkare i Mittenälvsborg. Kontakten med SPRI etablerades på detta sätt. Åren fram-över fortsatte samarbetet i flera gemensamma utvecklingsarbeten, som resulterade i flertalet SPRI-rapporter, där bland annat framtagna arbetsmodeller för primärvården från Lerum spreds över landet. Bland många SPRI-publi-kationer, där projekten utförts i Lerum, kan nämnas "Löpande vårdplanering" (1977) och "Kontaktorsaksklassifikation" (1983). Bengt återvände 1978 till Gråbo, där han medverkade till att utveckla den första "heldatoriserade" vårdcentralen år 1984 .

**D**et nationella förtroende man hade för Bengt ledde även till att han under åren 1980 - 1987 var Vetenskapligt råd i Allmänmedi-cin vid Socialstyrelsen.

**A**r 1983 fick Bengt en halvtidstjänst för att arbeta med utvecklingsarbete inom pri-märvården. Utvecklingsarbetet ledde sedan vidare till att han år 1988 startade en FoU-enhet som han gjort känd nationellt i många sammanhang under åren. Bland många intresse-arenor så har medicinsk informatik varit en, och den kopplingen löper som en röd tråd genom hans arbetsliv. Man kan se att hans tidigare uppdrag skapat förutsättningar för att bland annat ta oss vidare till övergången till dator-journal i primärvården.

**R**edan vid slutet av 70-talet medverkade Bengt med att utveckla modeller för efter-utbildning av allmänläkare. En av medarbetarna var Lennart Råstam, som senare blev professor i Malmö. De utvecklade tillsammans med Ulla Riis den problemorienterade efterutbildningsmodel-len, som ännu används i södra Älvsborg. Till-sammans var de också initiativtagare till den första nationella FoU-träffen år 1984. Då sam-lades för första gången representanter för pri-märvård från alla landsting i Sverige till en diskussion kring stimulans och spridning av FoU i landstingen.

**V**id mitten av 1980-talet valdes Bengt in som arbetslivsrepresentant i Utbildnings-nämnden vid medicinska fakulteten i Göteborg och detta innebar att ämnet "Allmänmedicin" lyftes fram i den medicinska fakultetens utbild-ningsprogram. Bland annat gavs då studenterna möjlighet att tidigt komma ut på vårdcentraler för auskultation under den nya kursen i konsul-tationskunskap. För sina undervisningsinsatser belönades han år 1993 med Medicinska fakul-tetens plakett för särdeles förtjänstfulla insatser. Av Göteborgs Universitet har Bengt för sina insatser under åren tillägnats ett Medicine hedersdoktorat år 2000.

## *Inspiration:*

*Gustav Haglund, en allmänmedicinens fader, har gett Bengt mest inspiration i arbetet för allmänmedicinen. Bengt anser också att utan hustrun Solveigs stöd hade han aldrig kunnat nå de resultat som han gjort under åren. Bengt med fru och fyra barn har alltid delat intresset för allt som rör naturen och dess djur och växter. Han har även varit engagerad i scoutrörelsen och under senare år dessutom i Svenska Kyrkan.*